

Bu sanat yapıtı *Şam'da Kayısı* kapsamında üretilmiştir
<http://apricotsfromdamascus.net>

Şam'da Kayısı Atıf Akın ve Dilek Winchester tarafından organize edilen bir apexart
İmtiyaz Sergisidir. Daha fazla bilgi için:
<http://apexart.org/exhibitions/akin-winchester.php>

İletişim
delicious@apricotsfromdamascus.net

Çeviri: Emre Koyuncu

Şam'da Kayısı

apexart - istanbul

Aralık 2015

Batıdan, Berlin, Aralık 2015

Sayı 13 Kışın Geleni

Psikolojide, etimolojik olarak şizofreni terimi, gizli ve yavaş bir evrimle ilerleyerek zihnin bölünmesinde son bulan ve toplumsal tecride neden olan bir rahatsızlık olup gerçeği ayırt etme başarısızlığı anlamına gelir.



Geçen zaman ve artan tecrübem sayesinde, bizden farklı olana tepki olarak yavaş yavaş şizofreni geliştirmemize sebep olan, bir topluluğu diğerinden ayıran içsel ayrımlar geliştirme eğilimimizin giderek daha da çok farkına vardım. Bu ayrımlara yakından bakıldığında bunlar son derece karmaşık ve anlaşılması güç gözükür, ancak evimizi başlı başına bir varlık olarak düşünürsek, pek çok şehirdeki mevcut durumun şizofrenik bir olduğu ya da daha ziyade şizotopik bir eğilimi yansıttığı anlaşılır.



İnsan kendini bu ayrımla daha yakından
karşılaşırken bulursa ne olur?



Bu kadar görünmez olan veya sürekli olarak görmezden gelinen o şeyle karşılaşınca ne olur?



Şüphesiz ki her türlü uzlaşma ve iyileşme zaman alır, kolay yolu yoktur, bu daha çok tarihi acılardan uzaklaşma, insanın kendi imgesinin bir bütün olarak farkına varması ve bütün şehre işlenmiş psikolojik bariyerin üstesinden gelmeye çalışmasıdır.





Eğer şizofreni yanılsamaya dayanıyorsa, gerçeklik tekrar tekrar bize insanların ortak bir zeminde buluşması için bir umut ışığı olduğunu göstermiştir. Her hangi bir ayrılık, söz gelimi, bir okyanus ya da sınır aşılabilirken, ideolojik güçlerin neden olduğu acıların üstesinden gelmek zordur; ama elbette imkansız değildir! Burada ihtiyaç duyulan gerçekliğimizden ziyade zihnimizde oluşan boşluğu doldurmak, içimizde vuku bulmuş olan ve bulmaya devam eden hafızalarımızdaki bozulmalara bağlı muğlaklığı arıtmaktır.

Şizofreniden kurtulmanın yolu şizoid zihinle işbirliği yapmaktan geçer. Tedavi, zihnin içine derinlemesine girmek ve bilinç içinde yükselmekle başlar ancak hesaba katmak gerekir ki olumlu telkin bilinci değil düşünceyi tetiklemelidir. Bilinçten doğru yükselebilmenin yolu doğal olarak kaygı ve bunalımdan geçer ve sonuç olarak suçluluk duygusu ve ölüme yaklaşma hissi oluşabilir ve bu aslında şizofreninin gerçeklik ile hayal dünyasının arasındaki sınıra yaklaştığına delalet olumlu bir işarettir.

